



Noodfonds NDB

Het Noodfonds van het Nijkerks Diaconaal Beraad (hierna Noodfonds NDB) heeft als doel het verlenen van individuele financiële ondersteuning aan hen die buiten de reguliere hulp vallen. Hulpvragers komen bij het Noodfonds na bemiddeling van een professionele hulpverlener. Een hulpverlener kan werkzaam zijn bij de gemeente, een hulpverlenende instantie, zorginstelling of ambtsdrager zijn van een van de aangesloten kerken.

NOODFONDS

Theo Hogeveen is een van de vijf leden van de nieuwe kerngroep van het Noodfonds. "Het is belangrijk dat we deze hulp binnen een goede structuur aanbieden, want op die manier kun je je goed presenteren aan en in de gemeenschap. Wij zijn er voor het verlenen van individuele financiële ondersteuning



voor inwoners van Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken die buiten de reguliere hulp vallen en geen lid zijn van een van de aangesloten kerken. De doelgroepen zijn: 55-plussers met een inkomen rond het sociaal minimum zonder eigen huis, spaarrekening of pensioen, met een onvolledige AOW, soms met hoge extra kosten als gevolg van een chronische ziekte

of een beperking. Gezinnen met een inkomen rond het wettelijk minimum. Plus zelfstandig wonende jongeren tot 18 jaar die in armoede leven, langdurig werklozen, vluchtelingen en asielzoekers."

Colofon

SchuldHulpMaatje
Meldpunt
Verrassingspakketten actie
Vakantieproject
Noodfonds NDB

www.nijkerksdiaconaalberaad.nl
info@nijkerksdiaconaalberaad.nl



Nijkerks
Diaconaal
Beraad



Wat beweegt het NIJKERKS DIACONAAL BERAAD

In het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) werken 10 protestantse en de katholieke kerken uit Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken samen. De krachten zijn gebundeld om als kerken te dienen en een bijdrage te leveren aan het welzijn van alle mensen die in onze gemeente wonen en die tijdelijk of chronisch in een moeilijke of kwetsbare situatie verkeren. Het NDB doet dit in navolging van Jezus vanuit de Bijbelse diaconale opdracht om in praktische zin om te zien naar de naasten in nood en de zwakken in de samenleving. Diaconaat is delen. Barmhartigheid en gerechtigheid zijn daarbij kernwoorden. Al heel lang laten christenen zich inspireren door woorden van Jezus in de Bergrede (zie Mattheus 5), ook bekend als de zeven werken van barmhartigheid. Daarbij gaat het om:

- De hongerigen spijzen
- De dorstigen laven
- De naakten kleden
- De vreemdelingen herbergen
- De zieken bezoeken
- De gevangenen bezoeken
- De doden begraven

Zie ook het Bijbelverhaal uit Lukas 10: 25-37. Het verhaal dat Jezus daar vertelt gaat over de barmhartige Samaritaan.



Nijkerks
Diaconaal
Beraad



WAAROM DOE IK MEE MET HET NDB?

Mijn naam is Piet Schreuder en ik ben getrouwd met Joke.

We wonen al jaren in Nijkerk. In 2013 was ik direct betrokken bij de organisatie van de kerkendag. Samenwerken en verbindingen leggen vind ik boeiend. In het diaconaat is dat ook belangrijk. Diaconaat is samen delen. Dat doe je samen met de mensen om je heen in stad en dorp. Jezus Christus is ons voorbeeld. In de zomer van 2014 vroegen ze mij voorzitter te worden. We werken met 6 vrijwilligers vol passie en betrokken samen in het bestuur. Er is veel te doen. Ik noem even kort de activiteiten waar

we nu mee bezig zijn: het Meldpunt voor ieder die hulp nog heeft, een Noodfonds voor acute nood, de actie Vakantiegeld voor mensen die zelf niet in staat zijn kinderen een vakantie te geven, de jaarlijkse pakkettenacties rond feestdagen (Kerst, Pasen, etc.) en het project SchuldHulpMaatje waar opgeleide maatjes, zo nodig een paar jaar, met mensen meegaan. Mijn taak is vooral het onderhouden van contacten met diaconieën, de gemeente Nijkerk, deelnemen in de WMO Adviesraad en andere partners.

We werken vanuit de kerken samen met bijv, PCOB, Sigma, Hulpdienst Hoevelaken Voedselbank, gemeente Nijkerk, Humanitas, NPV. Ons doel is vooral praktische persoonlijke (financiële) hulp te bieden aan allen die in de gemeente Nijkerk buiten de reguliere hulp vallen.



SchuldHulpMaatje

Onze opgeleide en gecertificeerde vrijwilligers bieden hulp aan mensen die financieel in zwaar weer zitten. Zij geven geen geld, maar helpen op krijgen van inzicht en overzicht. Daarnaast bieden zij een luisterend oor en denken mee in oplossingen.



Meldpunt

Lokale hulpverlenende instanties kunnen praktische hulpvragen indienen bij het meldpunt. Het meldpunt biedt praktische, sociale en administratieve ondersteuning aan degenen in de samenleving die het het hardst nodig hebben.

Verrassingspakketten actie

Om een cadeau bon te ontvangen van zo'n bedrag kreeg ik een brok van in mijn keel. Van dat bedrag moet ik ongeveer een week van boodschappen doen. Zo fijn en nog meer gewaardeerd dat zulke gebaren gegeven worden!!



Vakantieproject 2015



Ik heb het vakantieproject in 2014 leren kennen toen mijn kinderen werden uitgenodigd hieraan deel te nemen. Dit jaar heb ik zelf als vrijwilliger meegelopen. Het vakantieproject houdt in, dat kinderen (die op de basisschool zitten) in de zomervakantie elke week iets leuks gaan doen. Veel kinderen uit minima-gezinnen gaan niet op vakantie, omdat hun ouders daar geen geld voor hebben. Na de vakantie vertellen veel kinderen op school over de leuke dingen die zij in de vakantie hebben gedaan. Door het vakantieproject kunnen ook de minima-kinderen hun eigen leuke verhalen vertellen. Zo zijn we dit jaar met de jongsten met de bus naar Julianatoren in Apeldoorn geweest en een kleiner groepje van de oudste kinderen ging met de auto

De kinderen over het vakantieproject:

A (meisje, 10 jaar): Je doet er leuke dingen met elkaar, je leert andere mensen uit andere culturen kennen en het is er gezellig. Je verveelt je niet in de vakantie. Je gaat bijvoorbeeld naar een pretpark en de leiders zijn heel zorgzaam. Dus als je in de vakantie niets te doen hebt, kom dan ook naar het vakantieproject.

S (jongen, 12 jaar): Ik vond de activiteiten leuk. Sommige dingen waren meer voor de kleinere kinderen. Het was leuk georganiseerd en op een leuke plek.

R (meisje, 4 jaar): Ik vond het leuk. Er waren nog meer kinderen die klein waren. Ik vond het wel een beetje eng, maar je mama mag bij je blijven. Alleen toen we met de bus weggingen, mochten de mama's niet mee. Dat was net als schoolreisje. We gingen elke week spelen met elkaar en er was altijd wat lekkers te drinken en eten.

naar Walibi. De kinderen hebben volop genoten deze dag en hebben er honderduit over verteld.

Uit de dagelijkse praktijk van een schuldhulpmaatje

Soms is er financiële crisis in het leven van mensen. Juist op zo'n moment is het belangrijk dat er iemand is, die structuur aanbrengt en overzicht houdt. Voor dat laatste kan een schuldhulpmaatje zorgen. Want de meeste hebben een financiële achtergrond en houden ervan financiële zaken goed op een rijtje te zetten. Als iemand dus aanklopt om hulp, gaat het maatje aan de gang, samen met de cliënt. Door eerst alles in beeld te brengen (inkomsten, uitgaven en schulden). Vervolgens wordt een Budgetplan opgesteld. Daarna worden voorstellen gedaan om uit de financiële problemen te komen. En worden concrete

afspraken gemaakt voor de toekomst. Op die manier krijgt de hulpvrager inzicht. We merken dat alleen het "inzicht en overzicht" mensen al rust geeft. Daarna blijven we als "maatje" betrokken door mensen te begeleiden en met ze mee te kijken. Zo streven we ernaar dat ze uiteindelijk de zaak financieel weer op de rails hebben, zelfredzaam zijn.



Hans de Jong